

[Print](#)

de Stentor

05-01-2008

Kegelhuis leeft ook weer in weekends

LOCHEM - Als barman in de Lochemse boerderij Imenkamp, de thuisbasis van onder andere veel verenigingen, had hij al zijn visitekaartje afgegeven.

Binnen een korte tijdspanne verdubbelde hij bij muziekvereniging Advendo de baromzet. Nu schrijft hij opnieuw een succesverhaal; dit keer bij Kegelhuis Lochem.

Pas een jaar zwaait Dick Huetink de scepter in het kegelcentrum, naast de Lochemse Schouwburg. De wisseling van de wacht - de 46-jarige Lochemer verving Herman van Uum - heeft haar vruchten afgeworpen. Leidde het kegelhuis onder Van Uums regie aan het eind in de weekeinden een slapend bestaan, Huetink laat het kegelcentrum juist op de zaterdagen en zondagen leven.

Tevredenheid klinkt door in zijn verhaal als hij terugkijkt op zijn eerste jaar als uitbater van het kegelhuis. "Twintig weekeinden zaten we vol met groepen die hier hun feestje vierden. Bedrijven, families, noem maar op. Een feestje in combinatie met kegelen. Dat is verplicht."

Het leven van Huetink kreeg vier jaar geleden een andere wending. Na 28 jaar in het slagersvak te hebben gezeten, zag de Lochemer zich genoodzaakt zijn brood op een andere manier te verdienen. De reumapijn was zo ondraaglijk dat hij niet langer in een koude ruimte als bij de slager kan werken.

Zo'n vier jaar geleden ging hij aan de slag als beheerder van boerderij Imenkamp. En sinds een jaar beheert hij het kegelhuis, dat hij pacht van de Kegelfederatie Lochem. Met elf kegelverenigingen en 220 verenigde kegelleden in de kern Lochem heeft hij doordeweeks veel kegelaars over de vloer. De weekeinden zijn veelal voor feestende gezelschappen, een enkele keer voor een kegeltoernooi.

Dat hij in zijn eerste jaar het kegelhuis ook in de weekeinden tot leven heeft gewekt, werpt de vraag op wat het geheim van de smid is? Hij predikt gezelligheid, mede gecreëerd door leuke muziek. "Ik heb hier een muziekcomputer. Als mensen andere muziek willen, kunnen ze een nummer kiezen."

Vrij zijn de gezelschappen in het meebrengen van hapjes en ander eten. Willen ze Chinees, dan kunnen ze dat laten bezorgen. Drank mogen zijn gasten niet meebrengen. Die zorgt immers voor zijn inkomsten. Overigens zijn de tarieven voor de drankjes laag, mede door de lage pachtprijs die hij betaalt. Een getapt biertje en een kop koffie kosten 1,50, een glas wijn 2 euro.

Als gastheer weet hij dat aandacht hebben voor zijn gasten waardering oogst. "Als iemand een nieuwe knie of heup heeft gekregen, moet je na drie of vier weken vragen hoe het gaat."

Of de kegelsport ook zijn hart heeft gestolen? Hij gooit wel eens een bal, maar niet in clubverband. Hij wil immers voorkomen dat zijn gasten te lang droog staan.

<http://www.destentor.nl/lochem/2415205/Kegelhuis-leeft-ook-weer-in-weekends.ece>